

Brevierend door Brabant - 14
St. Oedenrode - Liempde
21,64 km



Pater van den Elsen reageert o.a. naar aanleiding van een Pauselijk encycliek om de sociale problemen bij arbeiders en boeren op te lossen. Vaak wordt hij daarom de 'boerenapostel' en emancipator van de Noord-Brabantse boeren genoemd.

Onder zijn bezieling wordt in 1896 de N.C.B. [Noordbrabantse Christelijke Boerenbond] opgericht.

Daarna gaat het hard, via coöperaties komt het tot grote organisaties zoals bijvoorbeeld de Campina [melkproducten], Interpolis [verzekeringen], CHV [mengvoeders], Boerenleenbank, Destructor [vleesverwerking]. Deze grote organisaties bestaan tegenwoordig al dan niet verder gefuseerd nog. Samen hebben ze een heel grote invloed gehad aan de ontwikkeling van Noord-Brabant.

Het zorgde voor een flinke ontwikkeling van de agrarische sector zodat er ook steeds meer agrarisch gebonden industrie ontstond.

Ook de infrastructuur van het land werd door de industriële en agrarische ontwikkelingen steeds uitgebreider. "Het Agrarische Welvaartsplan Noord-Brabant" van 1955 beschrijft o.a. de hoeveelheid agrarische bedrijven die op het elektrische net zijn aangesloten. Ook bijvoorbeeld werkgelegenheid, ontginningen en ruilverkaveling worden hierin behandeld. 17 Jaar later bracht de Club van Rome haar bekendste rapport uit: "De grenzen aan de groei", waarin de wereld gewaarschuwd werd voor ongebreidelde groei. Omstreeks 1980 was de laatste ruilverkaveling in de omstreken van St. Oedenrode. Misschien dat dr. P.C. de Brouwer dit allemaal wat te snel vond gaan. Hij stond aan de wieg van het Brabants Studentengilde. Gildenummer "R.S.B." 1932.



“Ook het Brabantse studentengilde, dat werd opgericht in een Kempisch dorp weet dat. Het houdt zijn vakantie-studie-dagen en zijn landdagen op het platteland. Het wil zelf cultiveren de eenvoudige zeden van onze dorpen. En waar het kan, zal het werken voor het behoud van die zeden ook bij de industrie-arbeiders van onze onrustbarend groeiende steden. En wanneer de leden van het gilde later als leiders en voorgangers terug-keren onder hun volk, dan zullen ze welbewust den Brabantsen een- voud zelf bewaren en hem rondom zich beschermen. Zij zullen, diep overtuigd van de eeuwigheids-waarde, maar ook van de daagse levens- waarde van het religieuze, de simpele geloofs-uitingen als een kostbaarheid beschouwen. De kerkelijkheid en de kerksheid van Brabant is heel wat gewichtiger dan het vestigen van geld-burchten. “

Aan bisschop Bekkers de eer om omstreeks 1960 de Katholieke kerk bij de tijd of dag te brengen. Hij werd de eerste bisschop die zeer regelmatig op tv te zien was.

Dat ging lang goed. Totdat hij in een programma zei dat de grootte van een gezin aan de ouders van het gezin is en niet aan de kerk. Velen vonden dit niet volgens het woord uit de bijbel. Voor veel gehuwden was dit, vaak zowel letterlijk als figuurlijk, echter een grote verlichting. Lang na zijn dood werd zijn graf in St.Oedenrode nog door velen bezocht.

Open de wandelroute als GPS

