

Brevierend door Brabant - 25
Zundert / Etten-Leur
19,35 km



Zundert is o.a. vooral bekend als geboorteplaats van Vincent van Gogh. Ook is Zundert bekend van zijn bloemencorso, een bijzonder 'overblijfsel' van de Oranjefeesten. Voor Koninginnedag van 1936 bedacht een toenmalige wethouder en boomkweker dat men met dahlia's een mooie optocht kon maken. Kwamen de dahlia's eerst van de boerenerven, later begonnen de buurtschappen zelf hun dahlia's te kweken. Nog steeds is die dahliateelt op niet commerciële basis en is, net als de gewone boomteelt, tot een zeer grote mate van professionaliteit gegroeid.

In Etten/Leur is het tweede [en laatste] kruisbeeld door het BSG [Brabants Studenten Gilde] geplaatst. Zoals bijna altijd was dit tijdens een grote zomerbijeenkomst waar men meestal een kapelletje bouwde, lezingen kreeg en contacten met de plaatselijke bevolking legde. Vooral in die dertiger jaren was het plaatsen van kruisbeelden heel populair in Brabant. Om Brabant voor Christus te bewaren vanwege gevaren zoals het liberalisme, socialisme/communisme en facisme, die alle steeds meer opgang kregen, dit vanwege de sociale wantoestanden in Brabant.



Het 'Pasturke van Thiel' was o.a. een van de grote financiers van het comité "Kruis langs den openbare weg in Noord-Brabant". Deze organisatie had als doel om zo veel mogelijk devotiekapellen en kruisbeelden in het Brabantse land te herplaatsen, zoals er die voor de Reformatie zo veel stonden. Deze scheiding in de 16e eeuw van de katholieke kerk werd einde 18e eeuw vaak gebruikt [misbruikt] om het katholieke bewustzijn in Brabant op te waarderen. Hij kon dat gemakkelijk, had zijn studie voor pastoor niet afgemaakt en verdiende goed geld als mede-directeur van een metaalfabriek in Helmond. Ook dr. P.C. de Brouwer, de bekendste moderator van het BSG, heeft ook actief steun gegeven aan het plaatsen van enkele kruisbeelden in Berkel/Enschot. Het studentengilde bouwde uiteindelijk twee kruisbeelden. Het eerste in 1936 als gedenkteken voor een fataal ongeluk met een auto met Vughtse padvindsters dat in St. Michielsgestel in de Dommel terecht kwam. In 1938 werd het kruisbeeld in Etten-Leur tijdens grote festiviteiten geplaatst. Er waren o.a. lezingen, wandelingen en een kampvuur. Voor velen, voornamelijk de kinderen, was het registreren van autokentekens onderweg in de auto een mooi vermaak. Ook was het een sport om als eerste een kruisbeeld te ontdekken. Moeder, en dus ook de kinderen, zeiden dan bijvoorbeeld: "Sla een blik op mij en ga dan in vrede verder".

Wilde men in de Brabantse katholieke wereld tijdens het Interbellum [tussen beide wereldoorlogen] nog graag terug kijken naar bijvoorbeeld voor de reformatie, de protestantse suikerfabrikant S.C.J. Heerma van Voss had een meer vooruitziende blik. Op 27 juni 1909 vloog voor het 40-jarig jubileum van zijn fabriek voor het eerst een vliegtuig zelfstandig door het Nederlandse luchtruim. Hij motiveerde het als volgt: “Onze werklieden bij gelegenheid van een jubileum iets te laten zien wat in Nederland nog niet gezien was”. In 1904 wilde hij een ballonvaart in Leur organiseren, maar dat ging niet door, vanwege hoge kosten. Die ballonvaart zou dan zijn voor zijn schenking van een standbeeld aan het dorp. Dit beeld van de turfschipper Adriaan van Bergen, die in 1590 met zijn schip een heldenrol vervulde bij de inname van Breda, staat nog steeds bij de haven van Leur.

Open de wandelroute als GPS

